

# Lundsäng

## Hamra Lunnagård 4:1



Första gången man kan se benämningen Lundsäng är i husförsboken (Hfb) Bredaryd A1:8 1866-1870. Då heter det Torpet Lundsäng under Hamra Lunnagård. Ägare är Majoren och Riddaren Kuylenstjerna på Håkentorp. Det bebos av torparen och snickaren Johan Andersson och hustrun Inga Maria Mattisdotter och deras nio barn. Johan var född i Enskällabo, Bredaryd 1821, och Inga Maria 1833, i Hamra Lunnagård. De gifte sej 1856 och bor hos Johans föräldrar en kort tid innan de flyttar till Hamra Lunnagård, där hennes föräldrar, Mattis Persson och Kerstin Petersdotter, bor. Kerstins far var Nämndeman Petter Lundstedt i Lunnagård och således morfar till Inga Maria.

I Hfb.1876-81, heter stället enbart Lundsäng under Hamra Lunnagård. Johan och Inga Maria bor kvar fram till 18 November 1911, då Inga Maria dör, 78 år gammal. Johan flyttar till dottern Ida Sofia och hennes man Frans Leonard Johannesson på Hultabo , Baståsen i Bredaryd. Johan dör den 28 Februari 1917, 96 år gammal.

# Ny ägare 1912

Stenarbetaren Gustav Otto Nordqvist och hans hustru Klara Charlotta Sandell, kom från Tibro 1907 och bodde i Statbyggnaden tillhörande Strands Säteri. De köper 14 Mars 1912 Lundsäng av Majoren och Riddaren Kuylenstjärna på Håkentorp, för 1.200 kronor. 1869 hade laga skifte ägt rum mellan Lunnagården och Mellangårdarna, och detta skifte som tillhörde Lunnagården, under namn Lundsäng, bestod av 1.1909 hektar.

Gustav och Klara hann bo i Lundsäng i tre år, då Gustav, som led av diabetes, dog i Februari 1915. Klara kom att bo kvar på stället fram till 1930, då hon avled.



4

## Bevis.

Enligt här förvarade handlingen rörande ett den 9 september 1869 fastställt laga skifte ä ägorna till Glanna Lunnagård och Mellangårdarna i Bredaryds socken af Mästarhögens medelstas följande bevis:

att hela ägorvidden till prästhemmanet  $\frac{1}{6}$  mantal lott. Bf Glanna Lunnagård N: n 4, som får klypas, utgör 202.71 kvadraträffvar eller 17.8869 hektar;

att nämneda  $\frac{1}{6}$  mantals andra skifte, som är helögot väster em och intill allmänna vägen mellan Bredaryd och Rikstäl, gränser i öster till sagda väg, i norr till  $\frac{1}{6}$  mantal lott. Bf Glanna Lunnagårdens andra skifte och i västsydväst till det utskifte, som lyder under  $\frac{1}{6}$  mantal lott.

Be Glanna Lunnagård, allt med ä skifteskartan tydligt angifna gränser;

semit

att nu ifrågavarande andra skifte, som omfattar en del af ägorfiguren 454 semt hela ägorfigurena 455-460, och som genom afhandling den 14 mars 1912 under namn af Lundsäng försälts till Gustaf Otto Nordqvist och hans hustru, innehåller en areal af 2 tunnland 13.2 skappel eller 1.1909 hektar, af stenhemmanet närmast motsvarande  $\frac{1}{15}$  del.

Jönköping i försäts konstmöte/kontor den 19 mars 1913.

Yngve Ostwald

Lösen: för arkivundersökning 2.00 kr.  
" detta bevis 1.50 "  
Summa 3.50 kr.



Johans och Inga Marias ( som bott här tidigare, mellan 1856-1912) barnbarn John Fransson, köper Lundsäng och flyttar dit i Oktober 1916. 18 November samma år står bröllopet mellan honom och Jenny Charlotta Johansson från Draftinge, (Ås fs.)

John Fransson var född 1887 i Hultabo på Baståsen. Hans far var Frans Leonard Johannesson, född i Lappebol, 1857. Johns mor var Ida Sofia Johansson, född 1860 i Lunnagård Hamra.

Johns hustru, Jenny, var född 1892 i Börjagården, Draftinge. Föräldrarna var Hemmansägare Anders Johan Johansson född 1851 i Reftele, på Torpet Liden och Amanda Larsdotter, född 1863 på Sporda Södergård, Ås Fs.

Jenny och John fick fem barn ; Svea 1917, Rune 1919, Bengt 1923, Olof 1926 och Ulla-Britt 1938. John var murare, som sin far och även brodern Fingal. Två söner, Olof och Rune blev också murare.

John var med och murade polishuset i Reftele och skolan i Gislaved.

John arbetade borta hela veckorna, så barnen, hemmet och gården med tre kor, en gris och lite hönor, fick Jenny ensam ta hand om. Dessutom bodde Klara kvar tills hon dog 1930, säkert fick Jenny även sköta om henne när hon blev skröplig.



Lundsäng 1952

Fotograf Rickard Lund fotograferade både huset och familjen vid samma tillfälle.

Huset byggdes till 1944 och det installerades vatten och avlopp i köket 1948.

1957 köpte sonen Bengt gården och huset. Då förbereddes för avlopp till övervåningen. Det var meningen att Jenny och John skulle bo där uppe och det skulle göras ett kök. Bengt skulle bo på nedervåningen. Men John dog i December 1958, 71 år gammal. Han hade haft en hjärtinfarkt 1954, och besvärades av kärlekskramp.

Bengt helrenoverade huset 1961, då gjordes källare, badrum, byttes fönster och installerades centralvärme. På utsidan sattes eternitplattor och ny skorsten och murstock.

Jenny dog i December 1986, 94 år gammal.

Lundsäng beboddes av släkten från 1856—2005, förutom de fyra åren som Nordqvist var ägare. Från 1916 till 2005, ägdes gården först av John Fransson och senare av sonen Bengt. Då det såldes till de nuvarande ägarna, Eva-May Hansson och Bo Fransson, som köpte Lundsäng i Maj 2005. De kom dessförinnan från Bredaryd. De gjorde en genomgripande reovering av huset efter övertagandet. Även bryggghus som blev vävstuga och ladugården fick en upprustning.



*Lundsäng av idag*

# John Franssons mormors morfar var :

Peter Andersson Lundstedt i Hamra Lunnagård.

I födelseboken står; "Pehr Andersson i Hambra Lunnagård, född 12 November 1774 och döpt den 13. Fadern är Anders Nilsson och modern Kerstin Andersdotter ". I husförhörsboken samma år står Anders som Nämndeman Lundstedt. Han var född i Hamra Lunnagård 13 Mars 1729. Anders dog 2 November 1797 i " magplåga som varade i 9 dygn "

Sonen Per eller Peter , som det står längre fram i husförhörsböckerna, gifte sej med Maria Jonsdotter. Hon var född 1777 i Brunnsgrård Mellby, Reftele.

De fick barnen;

Kerstin f. 1802 i Reftele (Johns mormors mor) Gift med Mattis Persson och bosatte sej på Lunnagård, där hennes föräldrar och en syster och bror med familjer också bodde.

Anders Johan f.1803 i Hamra Lunnagård . (Hans barnbarns barnbarn, Joel Catoni, nuvarande ägare till Lunnagård.

Anna f.1805 , Hamra Lunnagård (gift med Knut Jönsson. Bosatte sej i Bredaryd Runnegård)

Marta f.1807 " (gift med Lorenz Andersson. Bosatte sej i Bröttjestad Mellangård)

Britta f. 1810 " (gifte sej med Johannes Eriksson, Bosatte sej i Bredaryd Runnegård)

Stina f. 1812 " (gifte sej med Peter Eriksson, Forslyckan. Bosatte sej i Lunnagård)

Katarina f.1815 " (gifte sej med Joakim Mattiasson, och bosatte sej i Eskilstorp)

Kerstin Petersdotter Lundstedt, som var född 1802 på Brunnsgrård Mellby, Reftele, och flyttade med föräldrarna till Hamra Lunnagård där hennes syskon föddes, gifte sej 1821 med Mattis Persson. De hade barnen Anna Stina född 1822, Johannes, född 1825, Anders, född 1829 , Inga Maria, född 1833 (mormor till John Fransson) och Lovisa, född 1836.

Mattis Persson , född 1795 ,Hamra Håkansgård. I Hfb.1795-1805, hittar man Mattis, hans syskon och föräldrar på Torpet Palmelund, under Hamra Lunnagård.

Mattis var dräng i Lunnagård hos Petter Lundstedt, som senare blev hans svärfar.

I nästa Hfb. 1805-1819, står Mattis far som Åboen Per Mattisson på Hamra Lunnagård.

( En åboe är en person som har ärftlig besittningsrätt)

Per Mattisson var kommen från Voxtorp, och hans hustru Anna, från Värnamo. På sin ålderdom bor Per och Anna på undantaget , Hamra Lunnagård. Sonen Mattis är då ägare till 1/6 mantal på Lunnagård.

Källor;

Kyrkböcker

Lantmäteriets arkiv

Sammanställt av Yvonne (Fransson) Öhrbom